

# Brieven

Van onze redacteur  
vrijdag 11 maart 2016, 0:00

## Betrokkenheid

In zijn column van 3 maart stelt Kim Putters dat de politiek niet voorbij kan gaan aan de zorgen van de groeiende groep ontevredenen. Dit zou de opkomst van populistten niet alleen verklaren, maar wellicht rechtvaardigen. Putters schrijft dat het 'zo onterecht niet is' wanneer degene die het beste de verbinding met deze afhakers aangaat het Witte Huis toekomt. Inderdaad, we kunnen niet voorbij gaan aan afhakers. Maar in plaats van ze te negeren, het verwijt aan de gevestigde orde, of met ze mee te huilen, het metier van de populistten, zou afhakers gewezen kunnen worden op hun burgerschap. Als je afhaakt, zie dan ook af van je stemrecht: het recht op stemmen verplicht immers toch tot meedoen? In een democratische maatschappij horen burgers betrokken te zijn. Wie haalt deze afhakers terug als het de politiek niet lukt? Populisten hebben slechts onderbuikretoriek zonder oplossingen en de gevestigde partijen worden gewantrouwd. De participatiemaatschappij met meer verantwoordelijkheid voor de burgers kan zich geen afhakers veroorloven. Wie haalt deze afhakers terug? De maatschappij zelf. En de maatschappij, dat zijn u en ik – collectief, individueel en betrokken. Het digitale tijdperk versterkt onze macht. En met macht komt verantwoordelijkheid. Een 'niet zo onterechte' oproep?

Haydee Sheombar, Schiedam, oprichter van Kankan\*Tree (Digital Engagement)